

אתי יקירתי,

לכל אחד יש חלום.....

אנחנו בימים אלו משתדלים לבנות אבן אחר אבן במטרה להגשים את חלומנו בדרך הנכונה. ומהי הדרך הנכונה לטעמנו- הדרך שידענו שקיימת אך לא ידענו כיצד ממשים אותה, הדרך שאת הכרת לנו ולאורכה הנך מלווה אותנו. במילים, לא ניתן להביע את הרגשת הסיפוק שנוצרת כתוצאה מהורדת חובות אפילו אם מדובר בשקלים בודדים, המטרה היא החשובה. בחרתי במאמר של הרב יצחק גינזבורג (ולא מטעמי דת) שע"פ ניתן להבין מהי הדרך שעלינו לעבור בהגשמת היעד. בהחלט נדרשת התמדה ורצון גבוה במטרה להשיג יעדים בחיים, ואנחנו מנסים להגיע לשם בכל יום שעובר, אבל יחד עם זאת נדרשת מיומנות ויכולות כמו שלך-אתי, על-מנת לקרוא את כל תווי המפה ועל כך נאמר –תודה!

"מוחין דקטנות" ו-"מוחין דגדלות"

במסכת עירובין (נג, ב) מובא מעשה אודות רבי יהושע:
"פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים, ואמרתי לו: באיזה דרך נלך לעיר? אמר לי: זו קצרה-וארוכה וזו ארוכה-וקצרה, והלכתי בקצרה-וארוכה. כיון שהגעתי לעיר מצאתי שמקיפין אותה גנות ופרדיסין. חזרתי לאחורי, אמרתי לו: בני, הלא אמרת לי קצרה? אמר לי: ולא אמרתי לך ארוכה?! נשקתיו על ראשו ואמרתי לו: אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים אתם מגדולכם ועד קטנכם."

הבחירה בדרך הקצרה אינה ערובה להגעה למטרה, היא מציגה את הדברים באורח חיצוני, הדרך הארוכה לעומתה היא דרך קשה יותר אך סופה שמביאך אל תוך העיר, חשיבה נכונה היא חשיבה ארוכה, היא גם קשה, אך משתלמת, חשיבה מצומצמת היא חשיבה קצרה פותרת בעיות נקודתית אך אינה מתמודדת עם שורש הבעיה במכלול נקודותיה.

כאשר באים אנו לעסוק בכל בעיה העולה על הפרק יכולים אנו לפנות אליה בשתי דרכים שכליות. האחת מכונה בלשון הקבלה "מוחין דקטנות" והשניה מכונה "מוחין דגדלות". "מוחין דקטנות" היא הפעלת המח בדרך חשיבה בלתי מפותחת, דרך חשיבה קטנה, 'לחוצה' ומצומצמת. "מוחין דגדלות" היא הפעלת המח בדרך בוגרת יותר, בחשיבה כוללת ומפותחת, ומתוך רגיעה.

ע"פ:

פניני התניא - הרב לוי יצחק גינזבורג
"מוחין דגדלות" ו"מוחין דקטנות" - הרב יצחק גינזבורג.

תודה רבה על הכול,
שלומית ושלומי סילוק.